

Herr-frukost i Skeppsås Hembygdsförening 8/10 2005

Tema: Äventyrsberättelser från Mellanöstern av Gustav Ljungars

Så var det nu dags för herrarna att få en frukost. Med doften av nybakat bröd och ett uppdukat frukostbord var det nog ingen som uttryckte sitt missnöje. Det fanns hemmagjord müsli, yoghurt, fil, skinka, medvurst, ägg från Brobygård, kaviar, ost, marmelad, gurka & paprika, kaffe, te och juice. Detta till allas belåtenhet för en god start på dagen. Men det fanns även några spännande inslag som avspeglade morgonens tema. Det kokades nämligen arabiskt kaffe som stimulerade luktsinnet i största grad. Dofthen var gudomlig av dess arom av bland annat kardemumma och ingefära. Till frukosten fanns även flera inslag av detta tema och herrarna fick provsmaka dadlar, fikonmarmelad och ett libanesiskt tunnbröd.

Efter herrarna ätit sin frukost och klockan närmade sig nio möblerades salen om. Även projektor kopplad från en dator och tillhörande högtalare sattes i funktion. Det var nu dags för reseskildring och äventyrsberättelser från Mellanöstern. Föreläsare och äventyraren var Gustav Ljungars. Herrarna fick nu följa med igenom ett gediget bildspel av natur och kultur. Föreläsningen började med en uppvisning av ett geografiprogram med start från Skeppsås. Det var ett program med möjlighet att kunna vrida och vända på jordklotet med "inzomningsmöjligheter" till alla världens hörn. För att lokalisera herrarna börjades resan från Ljungars svinhus i Skeppsås ner till Libanon.

Gustav visade många vackra bebyggelser och natur från mellanöstern. Han berättade med engagemang många olika händelser kring politik, religion, sevärdheter och ländernas olika människosyn och vardagssysslor. De talande bilderna från ett vardagligt perspektiv gav många några lyftande och förvånade intryck. Inför hans sista del av temat bjöds det här även på små delikatesser från det libanesiska bageriet. Kakornas ingredienser bestod i största del av olika slags nötter, honung och såkallad smördeg. Godbitarna gav herrarna en energikick till äventyrsberättelser från den Syriska bergsbestigningen.

Lördags morgonen närmades till en strålande höstförmiddag och herrarna kunde återgå till sin påbörjade älgjakt, höstsådd och andra sysslor. Kanske fick de lite mer inspiration och nytänkande om hur mellanöstern ser ut och utvecklats. I alla fall kom de härifrån med en glad mage och en stunds ro med grannarna på bygden.

Nu har bygdens kvinnor och män fått varsin frukoststund med var sitt tema. Att bjuda in medlemmar och även välkomna andra anhöriga har dessa tillfällen skapat en god gemenskap. Att även kunnat inbjuda föreläsare från bygdens egna duktiga erfarenheter skapar det en nära relation. Det har också varit väldigt kul att arrangera och ger inspiration när bygdens invånare får en god gemenskap. När vi nu fått två olika teman kanske det blir kvinnornas tur att få repris av herrarnas frukost den 8 oktober? Vem vet!

Medverkande 8/10:

Föreläsare: Gustav Ljungars

Köksredor: Josefine Hedborg, Frida Ljungars, Karin Westman

Utvärdering av Herr-frukost 8/10

Uppslutningen till frukosten var 33 st inklusive 3 stycken kökspersonal och en föreläsare. För att kunna förmedla och utvärdera av frukost-träffarna skickades ett papper ut med tre frågor. Antal besvarade utvärderingsenkäter uppgick till 79% och därav kunna visa en uppriktig sammanställning.



Kommentarer:

- Lite senare tid kanske 8.30
- Tid 8.30
- Även kvällar går bra
- Lagom tidigt. Detta gör att man kommer hem utan att dagen blir förstörd

3. Har du något förslag för kommande ”Frukost-tema”?

- Om det är möjligt fortsättning på samma tema.
- Djur (Hampus)
- Racing, racerbilar (Herman)
- Energi, uppvärmning
- Kanske någon mer som vill berätta om något?
- Gärna mer internationellt tema – som dagens (8/10)
- Bygdehistoria
- Fler ungdomar som berättar vad dom gör.

Övriga förslag eller kommentarer:

- Mycket trevligt upplägg, både mat och programtema.
- Försök att få killarna att överta organisationen för herrfrukosten.
- Intressant föredrag.
- Jättekul med föredrag. Mycket god frukost.
- Kul att det händer något i bygden.
- Tack för en intressant reseskildring och den goda frukosten
- Kanon trevligt, kul föredrag, det var mycket intressant. Kul att träffa bygden.
- Trevligt att träffa grannar/bybor lite oftare.
- Viktigt att vi i bygden hittar formen för att träffas och lära känna varandra
- En presentation vore lämplig som introduktion av nya invånare i bygden.
- Mycket trevligt!

Bilder från frukosten finns och kommer att tas fram inom kort.

Ett varmt tack för alla som medverkade på denna dag och att så många kunde närvara. Kul att också så många verkar ha en positiv inställning till frukost-träffar och kommer med förslag och kommentarer på utvärderingsenkäten.

Skrivet av Josefine Hedborg, 2005-10-17.